

OP DOORTOCHT

IN HET LICHT VAN PASEN VERBONDEN

Aan het kruis bezegelt Jezus het verbond van God met de mensen. Hij herstelt de gemeenschap en verbindt wat verwond is, met Liefde. Als geen ander liet Franciscus zich door Gods Liefde bewegen, en wilde hij broeder zijn zoals Jezus. Immers: 'Jezus kwam in de wereld, omdat de mensen God in de steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en oren geopend en gezegd wie wij zijn: broers en zussen van elkaar, kinderen van God, onze Vader.' (Eucharistische gebed XI)

UITGEDAAGD TOT BROEDERSCHAP

Broederschap is blijkbaar niet vanzelfsprekend, waardoor Jezus ons daarop moet aanspreken. Franciscus verstond de opdracht om te leven als minderbroeder goed. Het is een opdracht en een uitdaging, want broederschap vraagt inzet en betrokkenheid en gaat niet zonder spanningen en zelfs strijd! De Bijbel kent ook vele verhalen over spanningen tussen mensen die broeders van elkaar zijn. Al in het begin gaat het mis tussen broeders, denk maar aan Kain en Abel, Esau en Jacob, de zonen van David, en natuurlijk de parabels van Jezus, zoals de verloren zoon/broer.

'DE HEER HEEFT MIJ BROEDERS GEGEVEN'

Misschien zat Franciscus er helemaal niet op te wachten om met anderen in een broederschap te leven. Hij had een verlangen om als kluizenaar te leven, en hij moest bovendien alle broeders aanmanen om 'op te passen dat zij niet kwaadspreken of bekvechten'. Bepalen we ook zelf niet liever onze eigen weg met God, dan dat we steeds ook met anderen rekening



moeten houden? Als hij in zijn Testament schrijft: 'De Heer heeft mij broeders gegeven', zou je dat ook als verzuchting kunnen lezen. Zelf had hij niet om broeders gevraagd toch?! Hij zal het als een opdracht hebben ervaren, in antwoord op zijn gebed tot de Gekruisigde in het kapelletje van San Damiano.

'HOE GOED IS HET OM (ZELFS) ALS BROEDERS SAMEN TE ZIJN'

De karmeliet Kees Waaijman heeft in zijn commentaar op psalm 133, ook opgenomen, dat het zelfs goed is om als broeders samen te leven. Het woordje 'zelfs' geeft aan dat het niet vanzelfsprekend fijn en weldadig is als broeders onder elkaar (of in een broederschap). Net als Franciscus kende hij de Bijbel en de concrete ervaringen van het gemeenschapsleven

(broederschap). Tegelijk is juist de broederschap iets goeds, want het is een oefenschool van liefde. Juist de broederschap is een ruimte om te oefenen om met spanningen om te gaan.

DE RIJKDOM VAN DE BROEDERSCHAP

Voor franciscaanse seculariëren (overigens net als voor minderbroeders en clarissen) is de concrete fysieke broeder- en zusterschap erg belangrijk. Tijdens de visitatie door het CIOFS werd zelfs nog eens benadrukt dat je alleen maar franciscaans seculariër kan zijn als lid van een plaatselijke broederschap. Het is in de momenten dat je elkaar tegenkomt in de plaatselijke broe-

derschap, dat je kunt groeien als broeder/zuster. Het is om die reden, dat de opname in de Orde van Franciscaanse Seculariëren, alleen door de plaatselijke broederschap gedaan kan worden.

Mogen we elkaar bemoedigen en inspireren, om die opdracht samen waar te maken. Mogen we daarin ook steeds weer met Franciscus ervaren, hoe Jezus ons liefdevol verbindt, waar die weg moeilijk of zwaar is, om op die weg van de gelukzaligheid te blijven, mét vrede en alle goeds die het ons en anderen mag brengen.

Roland Putman ofm

